

GROEPSREIS NAAR ISRAËL van 3 tot en met 13 mei 2019

'Ik was verheugd, toen men zeide: Kom, laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem.'

Psalm 122:1



Er werd ons verteld, dat als wij optrekken naar Israël en onze voeten richten naar Jeruzalem wij gezegend zijn. En zo hebben wij dat ook ervaren. Wij waren op reis met Mazzel Tov reizen onder leiding van reisleider David Hiemstra.

Deze reis met als thema: 'In de voetsporen van Jezus', was onvergetelijk. Van Tel Aviv tot aan de Dode Zee, met als hoogtepunt Jeruzalem. Overweldigend! Heel bijzonder was het bijwonen van een dienst van de Messiaanse Gemeente Kehilat HaCarmel op de Carmel terwijl tegelijkertijd honderden raketten werden afgevuurd vanuit Gaza. Wat voelden we een diepe verbondenheid met Gods volk toen we samen de Heer gingen loven en prijzen.

Ook Getsemané, Golgotha en de Graftuin maakten diepe indruk op ons. Het graf is leeg. Jezus leeft! De engelen zeiden immers: 'Wat zoekt gij de levende bij de doden?' Op Golgotha hoorden we als het ware in onze oren klinken: 'Het is volbracht.' Daar werd de Here Jezus geslacht als het volmaakte Lam van God voor de zonde van de gehele wereld.

Op de Olijfberg met het uitzicht op Jeruzalem moesten we denken aan Zacharia 14:4. 'Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem aan de oostzijde ligt.' Bij de uitleg over de werking van een olijfpers werd ons verteld, dat de olijf drie persingen kent. Eén voor voedselbereiding, één voor cosmetica etc. en één voor huishoudelijk gebruik.

Dit verwees naar de Here Jezus toen hij in de hof van Getsemané onder onmenselijke druk tot drie keer toe bad: 'Mijn Vader indien het mogelijk is laat deze beker Mij voorbij gaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.' Ook konden we meerdere malen genieten van het prachtige natuurschoon en diverse vergezichten. O.a. in het Nationale Park de Banias, de oorsprong van de Jordaan en Engedi met zijn dorre, droge rotsen, waartussen een waterbeek stroomt en watervallen zijn te bewonderen. Het vergezicht vanaf de Carmel op de Jizreël vallei was adembenemend.



Bij de Klaagmuur moesten we denken aan wat Jeremia 33:3 zegt. 'Roep Mij toch aan en Ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien, waarvan gij niet weet.' Een krachtige belofte voor het volk van God.

Het meer van Galilea en omgeving is een gebied waar de Here Jezus graag verbleef en veel predikte en wonderen deed. We bezochten de plaatsen Nazareth, Tiberias en Kapernaüm. Ook de berg der zaligsprekingen en de plaats van de wonderbare spijziging (Tabga). Tijdens de boottocht over het meer moesten we denken aan Matt. 14:29 'En Petrus ging uit het schip en liep over het water.'

Om te wandelen in het oude Jeruzalem met zijn talloze straatjes en steegjes is een belevenis op zich. En niet te vergeten de ontelbare winkeltjes. Drie bevolkingsgroepen leven daar samen. De Joden, de Moslims en de Christenen, weliswaar ieder in zijn eigen wijk.

'Jeruzalem, Jeruzalem hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels en gij hebt niet gewild.'

Deze reis heeft de diepere betekenis van het offer van de Here Jezus benadrukt en de grootheid van de God van Israël tastbaar gemaakt. Het is net of een ontbrekend stukje in ons geestelijk leven is ingevoegd. Het voelt nu compleet.

Eltjo en Loes

