

BEMOEDIGING IN SURINAME

Zendingsreis naar Suriname van 9 tot 29 augustus 2018

“Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.” 1 Korintiërs 14:3



“Ik geef jullie, in geloof, gouden korrels”, zei zr. Zwaan voor ons vertrek. “Ik heb deze in een visioen van een engel ontvangen om ze uit te delen.”

Het was een blij weerzien met pastor Veux en zijn gezin van de gemeente ‘de Opstanding’ in Paramaribo. Inmiddels zijn er drie dochtergemeenten, te Palissade, Clevia en Voorburg in het district Kommewijne.

Deze pastor hecht erg aan het woord van profetie en vroeg ons dan ook om de mensen in zijn gemeenten hoofd voor hoofd te zegenen en een woord van profetie uit te spreken. Alles werd opgenomen op de recorder van de smartphone en later werd er nog een avond belegd om te horen of alles goed overgekomen was. Pastor Veux zei: “Ik ken mijn mensen en ik weet, dat alles wat jullie uitgesproken hebben klopt.”

Op een morgen kwamen twee broeders, Andy en Ezechiël vanuit het binnenland, waar ze werken in de goudexploitatie, naar ons appartement om een woord van de Heer te ontvangen. Ze werden duidelijk aangeraakt. Eltjo zei: “Ik heb maar weinig meegemaakt, dat mensen zo verlangend zijn naar een woord van God en hier zo serieus mee omgaan.”

Toen begrepen we ook de boodschap van zr. Zwaan. De gouden korrels waren de zuivere woorden van God, in een smeltoven zevenvoudig gelouterd, die we mochten uitdelen (Psalm 12:7).



Ook hebben we een doopdienst meegemaakt van 21 dopelingen in een kreek van de rivier, Bos Bivak. Het was ontroerend om al de getuigenissen van de veelal jonge mensen te horen hoe ze de Here Jezus met een volkomen hart wilden dienen en volgen. Want Hij is het waard. De Koning der Koningen en de Here der Heren!



De Here Jezus heeft de Vader gehoorzaamd tot de dood van het kruis en heeft door Zijn opstanding uit de doden eeuwig leven verworven voor een ieder, die gelooft. Er is vergeving en redding door Zijn kostbare, dierbare bloed, dat vergoten werd en dat reinigt van alle zonden (1 Joh. 1: 7).

'Eagle Wings' is een grote kerk in Paramaribo, waar die zondagmorgen een heilige sfeer van lofprijs en aanbidding heerste. Er werd in alle overgave gedanst en gevlagd. Na de prediking over Romeinen 8:31 'Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ kwamen veel mensen naar voren voor bekering en genezing en om een wonder van God te ontvangen. Het gaf grote blijdschap en vreugde om te zien hoe de Here Zijn volk aanraakte.



Ook hebben wij de officiële presentatie en uitreikingsplechtigheid bijgewoond van de Bijbelvertaling in het Javaans Surinaams. 4 jaar was gewerkt aan de vertaling van het O.T. en daarmee was deze Bijbel nu gereed om aan de Javaanse gemeenschap overhandigd te worden, zodat deze bevolkingsgroep nu ook een Bijbel heeft in de eigen taal.

- We geven alle lof en eer aan de Here Jezus voor deze bijzondere reis.
- Hartelijk dank aan een ieder, die gebeden heeft en voor de financiële ondersteuning.
- We konden een gift geven aan de pastor en bijdragen aan de voltooiing van het kerkgebouw te Voorburg.



Eltjo en Loes

Colofon: Stichting Prins Worldwide Ministries, Skagerrak 59, 9642 CV Veendam

Telefoon: 0598-786261

E-mail: eprins.1731@telfort.nl

Inschrijfnr. bij de K.v.K. te Veendam: 41015464

IBAN: NL17 INGB 0004 5827 70

Bestuursleden: K. Heslinga, Veendam; S.L. Prins-Betzema, Veendam; I. Germs-Kaspers, Veendam; T. van Oeveren, Stadskanaal; A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal

ANBI-erkend